

Jawel hoor: eindelijk komt het ervan: Hennie en ikke gaan aanstaande zaterdag avond (16 april dus) een concert geven in "Herberg 't Mirakel" in Boerdonk. Voor insiders: bij Ger Coppens! Dat belooft dus een bere gezellige avond te worden. In Herberg 't Mirakel moet je minstens 1 x in je leven geweest zijn! En ga er dan zeker ook een keertje naar de WC! (om de prachtige schilderijen te bekijken) (of misschien me' 'n puuzelke???)

Ons programma wordt een mix van oud en nieuw, Brabants, instrumentaal, en internationaal. En het is niet onmogelijk dat Ger - de herbergierster - zelf ook nog wel iets ten gehore zal brengen.

We zien er zelf echt naar uit en hopen velen van jullie daar te ontmoeten: een echt "Café Chantant" met lekkere koffie, goei bier, een lekker wijntje etc.

De entree kost € 10,= en is inclusief een bakje koffie met iets lekkers. En Ger komt in de pauze ook nog altijd met wat lekkere snackjes rond.

Om 19:00 is de zaak open, en om 20:00 gaan we van start  
Wegens beperkt aantal plaatsen graag even telefonisch reserveren: 0492 465046

Je kunt voor het adres even kijken op de website van de herberg, dan zie je meteen ook hoe gezellig het daar is:

[www.herbergmirakel.nl](http://www.herbergmirakel.nl)

Nou: as ut effe kan, tot zaterdag dan!

Groetjes,

Lya & Hennie

